

# Lucht

Kijk op [www.kleischip.nl](http://www.kleischip.nl) voor meer liedjes!

© Tekst en muziek: Liekie Schipper, Illustratie Foske Kleima

De lucht is zo dun als een schil.  
Als een schil?

Adem in, adem uit, die lucht  
want die lucht is van allemaal.

Adem in, adem uit, die lucht.  
Die lucht is van allemaal.

Als een schil van een appel.  
Een appel?  
Als de aarde een appel was  
was de lucht de schil.  
Zo dun?  
Ja, zucht.

Is de lucht echt van allemaal?  
Ja, ja.  
Dan heb ik nog één vraag.  
Wat doet die viezigheid dan in de lucht?  
Dat is een hele goede vraag,  
daar heb ik niet van terug.

Adem in, adem uit die lucht.  
Vervuilen doen we allemaal.  
Ohnee!  
Oja!  
Ohnee.



## Vragen om eens over na te denken:

Ademen bomen en planten?

Hoeveel kilometer kun je ongeveer rijden met een melkpak vol benzine?  
Sta je wel eens in de file?

Waar ga jij met de auto naar toe?  
Kun je ook met de fiets?  
Of met de trein?  
Hoe vaak ga je per week ergens naar toe met de auto?

Hoeveel klasgenootjes gaan in Nederland op vakantie?

En hoeveel klasgenootjes gaan met het vliegtuig op vakantie?

Heb je wel eens in een vliegtuig gezeten?

Als je iets moois maakt in een fabriek, zou er dan iets vies uit de schoorsteen kunnen komen?

Als je elektrische stroom wilt maken, zou de lucht dan vies worden als je daarvoor:  
- gas of kolen verbrandt?  
- een windmolen laat draaien?  
- zonlicht gebruikt?